

Poëtisch diner 29 juni

De sfeer is rustig, sereen. De gasten babbelen ontspannen met elkaar, onze blik is vol verwachting.

In de keuken wordt hard gewerkt maar ook de keukenbrigade lijkt ontspannen. Alles is onder controle.

Bea dribbelt rond de tafel. Ze belooft poëzie en ook een aantal fragmenten uit romans voor te dragen. Uiteraard is het onderwerp eten. Maar ook zal het over de liefde gaan. Heerlijk! We hebben er zin in.

Als we aan tafel zitten horen we dat deze van Kaurihout is gemaakt. Een eeuwenoude houtsoort die verbindende krachten zou bezitten.

Leo vertelt over zijn liefde voor eten en koken; het zou prikkelen en mensen dichter tot elkaar brengen. Dat belooft wat! Aangezien het zomer is eten we veel groenten, aldus Leo.

Het ene na het andere meesterwerk wordt geserveerd. We proeven onder meer zachte bieten crème, tomaten met burrata, worteltjes, asperges met paddenstoelen, eetbare bloemen, buffel, kapucijners, mierikswortel, rabarber, en aardbeien.

Verrukte kreetjes vliegen over tafel.

Met een sprankeling in haar ogen, draagt Bea vertederende, soms grappige strofes voor. We zijn ontroerd en hangen aan haar lippen.

Na het laatste gerecht babbelen we nog steeds geanimeerd en zijn we verwonderd over al het moois wat we hebben gezien, geproefd en gehoord. De eeuwenoude tafel heeft zijn werk gedaan.

Petra van Bohemen / Brandinc.